



Toneel van Verbeelding

Hommage aan Dimitri van Toren (16-12-1940 - 21-05-2015)

Met Roel van Bambost – Levien – Mathieu Engels

Dimitri van Toren laat honderden liedjes achter.

Zijn echte fans, en die zijn talrijk, weten dat de echte parels niet zijn hits zijn, maar de vele liedjes – vaak zonder refrein – met prachtige filosofische (of beter diepzinnige) teksten.

Dimitri ging in zijn liedjes steeds uit van het goede in elke mens, en hij beschrijft als geen ander de kleine en grote gebeurtenissen in ons leven, hier of ver weg.

Deze schatten mogen niet verloren gaan.

Drie collega singer – songwriters vertolken nu de liedjes van Dimitri.

Zij worden begeleid door Dirk Schreurs, vele jaren de vaste pianist van Dimitri.

Roel Van Bambost, die met Miek 50 jaar op de planken staat, heeft vaak het podium gedeeld met Dimitri.

www.miekenroel.be

Levien, de Vlaamse Tom Waits, toerde met de theatervoorstelling 'De wondere wereld van Waits' langs de Vlaamse cultuurcentra.

Onder eigen naam bracht bij vorig jaar de cd uit 'de Hoogste Tijd'.

www.levien.be

Mathieu Engels bracht met zijn broer Guillaume 2 luister cd 's uit.

Met 'rauw en teder' en daarna met 'Goldmund' toerden zij reeds door de CC's..

www.m-g.be