



Het Kleinkunstfestival

Eindelijk: Kleinkunst MAG weer. Is zelfs weer IN. Zie de nieuwe generatie jonge straffe Nederlandstalige artiesten, die zich wat graag spiegelen aan de pioniers van de jaren '60-'70. En ook die stààn er nog, zoals mag blijken uit dit gezamenlijk project. Hun protestliederen maakten plaats voor hedendaagse teksten: soms maatschappijkritisch of levensbeschouwelijk, filosofisch, gewoon verhalend of een vrolijk liefdeslied. Maar natuurlijk vergeten ze ook hun eigen 'klassiekers' niet...

We maken er een heus festival van met meerdere artiesten, die elk hun ding doen. Solo of in kleine akoestische bezetting. Drie generaties Kleinkunstenaars!

Verstaanbaarheid gaat boven decibels. De muziek ondersteunt de inhoud.

Elke artiest heeft een verhaal te vertellen : grappig, ontroerend, nostalgisch of maatschappijkritisch!

Een voorstelling om naar te luisteren maar ook om mee te zingen. Soms intiem en ingetogen, soms uitbundig, maar altijd sfeervol en intens.

U kiest zelf welke kleinkunstenaars u op uw podium wil : Hans De Booij, Della Bosiers & Ben van der Linden, Roel & de Kleine Revolutie, Sabien Tiels, Mathieu & Guillaume, Wigbert & Jan Hautekiet, Ed Kooyman, Elly & Rikkert, Bart Herman, Amaryllis Temmerman, Lenny Kuhr.